

De oudercommissie.. wie zijn wij?

Kinderopvang FLakkee heeft een oudercommissie die bestaat uit 4 enthousiaste ouders van kinderen die op de dagopvang en BSO verblijven. Wij vergaderen minimaal vier keer per jaar en overleggen met Monique over de dagelijkse gang van zaken. En wij zijn er voor u, als ouder. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten via e-mailadres ockinderopvangflakkee@gmail.com of spreek ons persoonlijk aan.

Ik ben Pieterke, getrouwd met Martin en moeder van Nyncke. We wonen nu ruim 2 jaar in Dirksland en zijn al lekker ingeburgerd. Nyncke gaat op maandag en woensdag naar de BSO. De reden voor mij om bij de oudercommissie te gaan, is niet alleen omdat Monique het bij de intake vroeg, of dat ik heel veel tijd over heb, maar ook een beetje uit eigenbelang haha. Zo leer ik niet alleen meer mensen kennen, maar kan ik ook de belangen van ouders en kinderen behartigen zodat onze kinderen een mooie tijd hebben op de opvang en wij onze kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Wij vergaderen max. 4 x per jaar. Wij zoeken nog ouders die zich bij ons aan willen sluiten.



Ik ben Jozien de Wit en samen met Jurien en onze twee kinderen Sam & Vera wonen we met veel plezier in de polder van Dirksland. Onze kinderen gaan een aantal dagen in de week met veel plezier naar de dagopvang.

Zelf ben ik leerkracht in het basisonderwijs. Dit doe ik al jaren met veel plezier in Ouddorp. Mijn werk heeft veel raakvlakken met de kinderopvang, maar is tegelijkertijd heel anders. Juist om deze reden vind ik het fijn dat ik nu als ouder een bijdrage mag leveren en iets kan betekenen voor Kinderopvang Flakkee.



Hoi hoi. Mijn naam is Kees de Blok-Slagter. Ik ben 33 jaar en samen met mijn man Sören en onze zoon Jackson wonen wij in het rustige Herkingen. Ik werk nu 3 jaar bij de Gamma in Middelharnis en sinds vorig jaar April wonen wij op het mooie Goeree-Overflakkee. Zelf kom ik uit een klein dorpje Oudenhorn dus voor mij was het hier als thuis komen. Mijn man daar in tegen komt uit Hellevoetsluis en moest een hele stap maken om hierheen te verhuizen. Hij wilde nooit weg uit Hellevoetsluis en al helemaal niet in Herkingen wonen maar werd verliefd op ons kleine dijkhuisje vlak bij de haven. Voor Jackson zochten wij een kinderopvang die lekker huiselijk was. Wij kwamen gelijk bij Kinderopvang Flakkee terecht en dit voelde als een warme deken. Monique had het over de OC en ik zei gelijk volmondig ja hier wil ik bij. Ik heb altijd gezegd als ik ooit moeder mag worden dan wil ik graag deel uit maken van een OC. Ik hoop jullie snel allemaal een keer te ontmoeten.



Ik ben Rosalin van Dort, samen met Paul en Jamila wonen we aan de rand van Dirksland. Jamila gaat 2 dagen in de week naar de dagopvang en zal vanaf januari naar de BSO gaan. Hier kijkt ze heel erg naar uit. De beweegruimte en de uitstapjes zijn nu haar favoriet. Zelf werk ik met veel plezier in het onderwijs, ik ben leerkracht van groep 1/2 in Ooltgensplaat. Daar werken we nauw samen met de dagopvang en BSO die in ons gebouw gevestigd zijn.

Toen mij tijdens de intake gevraagd werd of ik bij de oudercommissie wilde, hoefde ik hier niet over na te denken. Al eerder heb ik bij een oudercommissie mijn bijdrage mogen leveren. Ik vind het fijn om mee te mogen denken en hierbij iets te kunnen betekenen voor de kinderopvang.

